

Hij komt , Hij komt... de lieve goede Sint!!!!!!!

Allez dat hopen we toch... miserie, miserie, miserie!!!!

De Sint heeft het dit jaar niet gemakkelijk. De pietzen van onze lieve brave Sint zijn immers allemaal ziek geworden! We denken dat ze iets te veel hebben gesnoept... . Alle marspepin ,speulaas en zelfs de vele chocolade werden opgegeten . Dus nu alle pietzen ziek in bed liggen, heeft onze Sint een groot probleem!

Omdat we onze heilige man natuurlijk allemaal willen helpen, vragen we aan al onze kinderen of ze, wanneer de Sint onze school bezoekt, zich willen verkleeden in zwarte pietjes/ roetpietjes. Zo kunnen we hem toch al een beetje opfleuren en hem laten zien dat hij er niet alleen voorstaat .

Wij willen de Sint eveneens graag helpen met het vele andere werk dat door de pietzen wordt gedaan: kadootjes maken, inpakken en rondbrengen, het kastjeel netjes houden, de stoomboot repareren, koekjes bakken,...

We zullen onze Sint dan proberen te tonen hoe je deze klusjes op een moderne en gemakkelijke manier kan laten verlopen.

We hopen alvast op jullie hulp kunnen rekenen! **We nodigen onze kinderen dus uit om op vrijdag 10 november als zwarte piet/ roetpiet naar school te komen!**

Belangrijk: Je bent niet verplicht een nieuw kostuum te gaan kopen! Een pietzenmuts of wat schmink of een ander klein item zorgen reeds voor een leuke piet!

De sint rekent op jullie... en wij ook!



Bekijk de boodschap van de Sint op  
[www.debloesem.net](http://www.debloesem.net)